

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 2<sup>ο</sup> ΔΡΟΜΟ ΑΓΑΠΗΣ**

**ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ**

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Χριστούγεννα, 2017

*Δρ Βασιλική Βόντσα*

*Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης*

*Π.Ε. Κοζάνης*

Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπων περιμένουν με κρυφή λαχτάρα την «εορτή των εορτών», τα **Χριστούγεννα**. Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο η ψυχή μας βιώνει την αναμονή σε ένα πανηγύρι προετοιμασίας και ευφροσύνης.

Τα Χριστούγεννα δεν είναι κάτι που έγινε πριν από 2017 χρόνια, αλλά αντίθετα είναι ένα **διαρκές παρόν**. Ο Χριστός δεν γεννήθηκε μόνο τότε, αλλά γεννιέται κάθε χρόνο. Τώρα γεννιέται. Σήμερα γεννιέται. Γεννιέται αενάως ως αγάπη. Η **αγάπη** προς τον άνθρωπο, το συνάνθρωπο.

Είναι η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης μ' ένα χαμόγελο, μια παρουσία, μια φροντίδα, μια παροχή υλικών ή συναισθηματικών αγαθών προς τον συνάνθρωπο. Αυτή η αγάπη υλοποιείται σήμερα από τα **παιδιά μας**. Μας δίνει έμπρακτη την απόδειξη ότι η νέα γενιά θα χτίσει έναν κόσμο καλύτερο από το δικό μας. Αυτή η Αγάπη θα δώσει ελπίδα στον κόσμο.

Υποδεχόμαστε αυτή την ώρα τους **μαθητές της πόλης** μας που κάνουν πράξη την αγάπη. Την Αγάπη των Χριστουγέννων. Είναι τα νέα παιδιά που γυρίζουν την πλάτη στον καταναλωτισμό και τις ψεύτικες λαμπερές εικόνες στις βιτρίνες και στήνουν ουσιαστικά **κοινωνικά δίκτυα**. Δίκτυα αλληλεγγύης. Δίκτυα αλληλοβοήθειας.

Για δεύτερη χρονιά οι έφηβοι μαθητές μας συμμετέχουν αθρόα στο «**δρόμο αγάπης**», κόντρα στο χειμωνιάτικο κρύο, κόντρα στην αδιαφορία και την παγωνιά της ψυχής. Οι μαθητές μας ξεκίνησαν τη δράση αυτή από τις **4 Δεκεμβρίου**. Τη μέρα που είναι αφιερωμένη στους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες. Μέσα από οργανωμένη δράση των μαθητικών κοινοτήτων τα δεκαπενταμελή συμβούλια παρέλαβαν τους

«**Κουμπαράδες Αγάπης**» και ανέλαβαν να τους γεμίσουν με το πλεόνασμα της αγάπης τους. Έτσι να δείξουν την υλική και ηθική τους συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Σύντροφοι και συμπαραστάτες τους όλοι οι **εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής** που υποστηρίζουν το έργο αυτό. Τα παιδιά μας ενημερώθηκαν και ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους για τα άτομα που βρίσκονται στο **φάσμα του αυτισμού**, τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο συμβίωσης μαζί τους, την αποδοχή και το σεβασμό τους από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ως διαφορετικά αλλά ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Έτσι συγκέντρωσαν χρήματα για την εκπαιδευτική δομή του **Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αυτισμό**, ώστε μέσα σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Συμπαραστάτες σ' αυτή την προσπάθεια υπήρξαν επίσης και οι **καθηγητές Καλλιτεχνικών** των σχολικών μονάδων της πόλης μας, που φιλοτέχνησαν μαζί με τους μαθητές τους υπέροχες αφίσες, εξαιρετικές προσκλήσεις

και πανέμορφες βεβαιώσεις συμμετοχής, με απaráμιλλη έμπνευση, ταλέντο και δημιουργικότητα.

Ουσιαστική ήταν η συμβολή της μαθητικής κοινότητας του **6<sup>ου</sup> Γυμνασίου Κοζάνης**, που ενημέρωσε ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε πλήθος συμμαθητών και συμπολιτών μας με επικεφαλής την κ. **Καλαμάρα**, την ακούραστη και ενθουσιώδη συνάδελφο της Φυσικής Αγωγής, που αποτελεί την ψυχή της προσπάθειάς μας.

Δημιουργώντας δίκτυα αλληλεγγύης, δείχνοντας το δρόμο για μια κοινωνία συμμετοχική και αλληλέγγυη, τα παιδιά ξεκίνησαν σήμερα από την πλατεία της Σκ'ρκας με την εποπτεία των συναδέλφων της Φυσικής Αγωγής και με τη γενική φροντίδα και συντονισμό του 6<sup>ου</sup> Γυμνασίου. Η πορεία τους, ο Δρόμος Αγάπης, έχει συμβολικό χαρακτήρα. Νέα παιδιά, όμορφα, έξυπνα και πάνω απ' όλα ευαίσθητα στις ανάγκες των συνανθρώπων μας σε μια χαρούμενη πορεία προς την κεντρική πλατεία είναι οι **αγγελιοφόροι της ελπίδας και της πίστης**, αφηφώντας το κρύο, το χιόνι, τις άσχημες εξωτερικές συνθήκες, με τη ζεστασιά της καρδιάς.

Παράλληλα **μουσικά σχήματα από μαθητές** των σχολείων μας παίζουν μουσική, δείχνοντας με το δικό τους μελωδικό τρόπο το δρόμο της ανθρωπιάς. Είναι οι έφηβοί μας, που επαναστατούν, που διαμαρτύρονται, που εναντιώνονται στο κατεστημένο των μεγάλων και χτίζουν το δικό τους κόσμο με υλικά τη μουσική, τον ανατρεπτικό στίχο αλλά και την καυτή δύναμη της αγάπης, τη ζεστασιά της νεανικής καρδιάς.

Ποιο είναι, λοιπόν, το **νόημα των φετινών γιορτών;**

Μήπως είναι η λάμψη και η μαγεία των ημερών; Οι στολισμένοι δρόμοι, τα πολύχρωμα φωτάκια που αναβοσβήνουν θελκτικά, οι γιορτινές πλατείες και οι φωτεινές βιτρίνες, που προκαλούν και τέρπουν με την ομορφιά τους;

Μήπως είναι οι χαρούμενες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, οι αγγελικές μουσικές, που ξεχύνονται από παντού και συγκλονίζουν τη μνήμη και την ψυχή μας;

Μήπως είναι όλα εκείνα τα πατροπαράδοτα έθιμά μας, οι χαρές των παιδικών μας χρόνων, η «ανταμοιβή» μας για τα παραδοσιακά Κάλαντα, τα νόστιμα φαγητά με το κρασί,

τα τραγούδια και γύρω τα χαρούμενα πρόσωπα των αγαπημένων μας προσώπων;

Ναι, είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και ταυτόχρονα είναι η βαθιά αίσθηση ότι κάθε χρόνο ανάμεσά μας και **«μέσα μας γεννιέται ένα Θεός»!** Ο Θεός της αγάπης, της ελπίδας και της δικαιοσύνης! Και σήμερα εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης μας οι μαθητές μας δίνουν σε όλους μας αυτό το **μήνυμα του Θεού της αγάπης.** Κάνουν πιο ζεστούς τους χτύπους της καρδιάς μας και μας βοηθάν να νιώσουμε ότι τα καλά μας συναισθήματα είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά, που έχουμε ως ανθρώπινο γένος.

Είναι η ώρα που η καρδιά μας αγκαλιάζει όλους τους συνανθρώπους μας, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, που η σκέψη μας ατενίζει τον **«Ήλιον της δικαιοσύνης»** και που η πράξη μας καταδεικνύει την εσωτερική μας αναθεώρηση και αναβάπτιση.

Ο δρόμος αγάπης, τα δίκτυα αλληλεγγύης, η συμμετοχή των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των συμπολιτών μας δίνουν το σύνθημα της **εξωστρέφειας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της**

**συνεργασίας.** Με τη σκέψη μας να αγκαλιάζει όλη τη γη και τη δράση μας να ξεκινάει από τους πιο κοντινούς συνανθρώπους μας, κάνουμε κάτι ξεχωριστό τα φετινά Χριστούγεννα.

Ξεκινώντας από τη γιορτινή αυτή κινητοποίηση των μαθητών μας, ας πάρουμε την απόφαση να μην περιοριζόμαστε μόνο στην ικανοποίηση των δικών μας αναγκών, αλλά ας εκφράζουμε έμπρακτα **τον αλτρουισμό, την ευαισθησία και την ψυχική μας ευγένεια** σε όλους τους συνανθρώπους μας, **χωρίς διάκριση** φυλής, χρώματος, φύλου, καταγωγής, φυσικής και πνευματικής κατάστασης.

Όλοι χρειαζόμαστε το συνάνθρωπο μας, μια ζεστή αγκαλιά, μια φιλική κουβέντα, συμπαράσταση στις δυσκολίες της ζωής. Μόνο μέσα από μια τέτοια προσέγγιση θα αισθανθούμε το **πνεύμα των Χριστουγέννων**, τη γέννηση του Θεανθρώπου, να φωτίζει τις καρδιές μας, να συγκλονίζει την ύπαρξή μας και να μας ενδυναμώνει πραγματικά.

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους!